

**VAGABOND TOURS® REJSEBREV – [www.vagabondtours.dk](http://www.vagabondtours.dk)**  
**29 KLO: Klosterferie i Sabiner-bjergene**

Vil du gerne opleve noget virkelig italiensk med stort I og er du vild med at vandre i flot natur, så skal du besøge Cottanello!!!

Den lillebitte bjergby er italiensk, så det basker. Her forstår man - med få undtagelser - *kun* Italiensk. Men tegnsproget er opfundet, og det kommer man langt med, for det er søde og rare mennesker, som er ivrige efter at forstå, man er omgivet af.

Mød Roberto og hans søde kone i den eneste restaurant i byen – her spiser man godt (deres pastaretter er lækre!! Uhm...!) De taler ikke engelsk, men vi lover dig, det er festligt at få sat en menu sammen – med stamgæsterne som ivrige deltagere! Det skorter ikke på latter her ;-))

Mød Robertos bror, som driver klosteret, hvor I skal bo (han taler engelsk !).

Mød de søde damer i "Minimarkedet" – det eneste af slagsen i byen.

Gå aftentur i den gamle bydel og mød alle kattene – sjældent eller aldrig har vi set så mange katte i samme by. Men før du går aftentur, gå på opdagelse i byen i dagslys. Det er en labyrint af gamle gader på kryds og tværs og trapper, mange godt slidte trappetrin, en fotografers paradys.

Traveturene omkring byen er en fantastisk oplevelse af smuk og vild natur, masser af husdyr (som får, geder, grise, køer og heste) går frit rundt i større eller mindre flokke. En klokke om halsen på førerdyret kan høres langt væk i de stille skove og græsgange, hvor man ellers kun hører fuglesang, og hjælper hyrderne med at pejle sig frem til flokkene, når de skal besøges.

Alt det får du – plus frisk luft og ro i sjælen – hvis du besøger Cottanello. Vi gjorde det og fik en dejlig oplevelse.

Hilsen

Anne og Anne, sommeren 2008

*The best things in life - are not things!*